

- door Paula Noteboom -.

Omdat dit al heel wat jaar geleden is, moest ik diep in m'n geheugen en oude spullen graven. Uiteindelijk kwam dit weer boven:

Het was in 1973 dat de meisjes-junioren voor het eerst Nationaal Kampioen werden. Dit team bestond uit: Loekie en Margot Raterink, Loes Schimmel (speelden toen bij dames 1), Hennie Abink, Sonja v.d. Pavert, Conny den Oude, Jacquelinga Straalman en ikzelf (toen junioren A). Dit team werd getraind en gecoacht door Wouter Landeweerd (toen trainer van dames 1). We trainden 2x per week, 1x met dames 1 mee en 1x met het team alleen. Dit gebeurde in de GSGD en

in Zelhem in de sporthal (Doetinchem had toen nog geen sporthal).

Na alle voorronden goed doorstaan te hebben moesten we in Eindhoven in de finale tegen Gemini. Ook deze wedstrijd wonnen we in 2 sets (er werd nooit meer dan 3 sets gespeeld), met de standen 15-10 en 15-4.

Apetrots er reuze blij gingen we met een busje terug naar huis. Voor Orion een beker erbij, voor ons een medaille. In Doetinchem kregen we een bosje bloemen en werd er een foto gemaakt, die ook in de regionale dagbladen kwam en daarmee was ook voor ons het avontuur afgelopen.