

Sportuitwisseling met Zandvoort.

15/6-5.76

Zaterdagmorgen rond half acht vertrokken een achttal bussen naar Zandvoort. Na een trage reis w^orden wij ontvangen in het Dolfirama door burgemeester en sportkomite van Zandvoort. Na de dolfijnen-show werden we ingedeeld bij de Zandvoortse volleyballers. Dit gebeurde in bosjes, het leek wel een koehandel. Zo van, doe mij er maar zes van dat soort. Doetinchem werd vertegenwoordigt door vier ORION teams en twee teams van Volga. 's Middags werden in de bloedhete sporthal de wedstrijden gespeeld. Vrijwel alle teams wonnen hun wedstrijden, Doetinchem bleek op volleybal gebied ijzersterk. 's Avonds werd er een feestavond gehouden in het Bowling centrum maar tegen alle verwachting in werd dit geen succes. Toch hebben we ons uitstekend vermaakt o.a. door een avondlijke strandwandeling en kroegenbezoek tot diep in de nacht. Ook hier bleek Doetinchem erg succesvol. Dat onze konditie niet had geleden onder dit avondje van vermaak werd 's middags duidelijk, wederom werden de meeste wedstrijden in het voordeel van Doetinchem beslist. Totale volleybaluitslag was 75-25. Dat was tevens de grootste overwinning op sportgebied voor Doetinchem, mogen we trots toch even vermelden. Direkt na de laatste wedsrijd van ons togen we naar het strand. Aldaar werden de buikjes ontbloot en gezond gezond. Verder waren er enkele fanatiekelingen die flink nat werden, ondanks alle Jaws verhalen die er de ronde gingen. Half zes vertrokken wij uit Zandvoort nagewuifd door onze volleybalvrienden, allen tevreden met een heerlijk weekendje Zandvoort. Zo en dat was dat. Volgend jaar wordt het misschien Roermond