

Landstitel voor Orion-junioren

VOORBURG — Het meisjes-juniorenteam van Orion is zaterdag in Voorburg nationaal volleybal-kampioen geworden door in de finale Lyceum uit Venray te verslaan.

De Doetinchemse meisjes hadden de eindstrijd bereikt via overwinningen op Verdán (Haaksbergen), Gemini Kangaroos (Voorburg) en gelijke spelen tegen DVC (Dokkum) en Lyceum, de latere finalist. In de poule eindigde Orion daarmee als tweede en schakelde in de kruisfinale het sterke Vierhout

Valvobal met 2-0 uit. In de finale tenslotte lieten de Doetinchemse meisjes zich niet verrassen door Lyceum en pakten zodoende de nationale titel. Ook de Longa-meisjes-aspiranten namen deel, maar werden in de poule uitgeschakeld.

Het team van Orion bestond uit: Erica de Bruin, Monique Booy, Els te Beest, Thea Kranenbarg, Jacqueline Schimmel, Aukje Vollema, Adri Leneman, Hanneke Lovink, Doortje IJnsen en begeleiders Henk Mulder en Bob Wentink.

nederlands kampioenschap dames junioren.

Zaterdag 9 april 1977, Voorburg

Hoe zou het met ons gaan? Zouden we zeventien of de pan in worden gehakt? Vol verwachting klopte ons hart. Bij Hans Bloem, Bob Wentink en Henk Mulder als chauffeurs werden we in de auto's lichamelijk en geestelijk voorbereid op de komende wedstrijden. Door gekke inhaalmanoeuvres verdwenen de zenuwen al een beetje.

Toen we aankwamen bestelden we koffie om de harde billen van het zitten te verslappen. De strijd kon beginnen. Met grote moed en het nodige zweet (wat er bij hoort) werd de eerste wedstrijd een zege voor ons tegen VERDAN uit Haaksbergen.

De serves van ons waren ontzettend, nou ja ontzettend, goed (dus erbarmelijk slecht). Onze Coach (Henk) die daardoor uit zijn vel sprong, sprong er tijdens de tweede wedstrijd weer in omdat de serve toen al veel beter ging. Maar ondanks dit is deze wedstrijd toch geen overwinning voor ons geworden (1 - 1).

De koppen werden bij elkaar gestoken en we pepten elkaar op voor de volgende wedstrijd tegen Lyceum uit Venray. Helaas weer 1 - 1. Bob als manusje van alles had alle uitslagen van onze tegenstanders bijgehouden en kwam ons even vertellen dat we nu echt moesten gaan volleyballen als we kampioen wilden worden.

Dit hebben we ook gedaan en we versloegen Gemini/Kangaroos met 2 - 0 in de laatste poulewedstrijd. Het gevolg van dit alles was dat we tweede van de poule waren.

Terwijl we ons concentreerden voor de halve finale met de benen in de lucht, werden we ineens bedwelmd door een kaaslucht. Wat was het geval? Hans had zijn schoenen uitgetrokken om samen met Henk een komisch partijtje volleybal te gaan spelen op een leeg veld.

