

Orion 4 breekt alle records

Het vierde herenteam van Mepal/Orion heeft in het volleybalwereldje een nieuw record gevestigd.

Sinds de oprichting in 1969 speelde het team in totaal vierhonderd wedstrijden en dat heeft de huidige spelersgroep, die tot een hechte vriendenclub is uitgegroeid, niet geruisloos voorbij laten gaan. Een feestje wordt nog gevierd, maar voor de buitenstaander hebben ze zich al vast een fraaie sticker met het opschrift 'Heren 4(00)' laten aanmeten.

In het team spelen nog vijf mensen van het eerste uur. De lange spelerslijst vermeldt verder de namen van min of meer bekende Orion-mensen (Roel Booi, Bouke Hellinga, René Wiggers en Joop Hulzink) en talentvolle jeugd, die moest wennen aan de herencompetitie. Dat waren onder meer Bob en Pim Raterink, Gerard Wesselink en Bas Bloem.

De 'oudgedienden' zijn



● Orion 4:
...samen uit,
samen thuis...

Frans Kamperman, Piet Schoon, Bob Wentink, Wil Rienslag en Jan Haring. De groep werd later aangevuld door Joop Hess, Wim Besemer, Henk Beumer, Arend Hordijk en Dick Tankink.

Orion 4 begon als tweede team in de eerste klas en zakte later naar de derde klas. De speelwijze is door de jaren heen niet veranderd (er wordt nog steeds met een midachter

gespeeld) en Orion 4 draaide tot vorig jaar altijd in de top van de derde klas mee.

Het team is een echte vriendenclub en dat was voor Jan Haring, die in 1971 naar Aalten verhuisde, reden om niet in te gaan op een verzoek van Bovo om daar te gaan spelen.

Niet alleen de volleyballers kunnen goed met elkaar opschieten, ook de echtgenotes

zijn bij het gebeuren betrokken.

De afgelopen jaren is het gezelschap regelmatig op stap geweest, ook voor langere vakanties. Een en ander werd bekostigd uit de 'piekenpot', die na de wedstrijd werd gespeeld met een vaste bijdrage per speler. Er werden zondende duizenden gulden gespaard.

Vijftien jaar samen, dus anecdoten zijn er genoeg te vertellen. Joop Hess heeft waarschijnlijk voor de leukste gezorgd, door in de sporthal in Terborg met een opslag een kraan van de muur te slaan. Er kwam een grote plas water in de hal te staan, omdat het even duurde voordat de beheerder was gevonden.

Samen uit, samen thuis. Dat geldt zeker voor dit team. De spelers hebben afgesproken om niet meer te roken en dat lukt aardig, zo laten ze weten.



Heren 4(00)

Een argeloze toeschouwer zal donderdagavond wel even met de ogen geknipperd hebben. Droomt hij, of gaat daar op veld 4 inderdaad Heren 1 of 2 spelen. Twee scheidsrechters, twee lijnrechters, alleen de ballenmeisjes ontbreken nog. Versiering rond en in het veld en een groot spandoek dat de reden van dit alles onthult. Heren 4 speelt vanavond zijn 400ste competitiewedstrijd. Terugrekenend schat hij dat ze dan wel erg lang samen moeten spelen en zo is het ook.

Geschiedenis

Het begon allemaal in 1969 toen Jan Haring, Bob Wentink en Wil Riemslag (allemaal sinds 1968 bij DVC) Frans Kamperman, Piet Schoon (vanaf 1967 bij Phoenix) en Joop Hess samen in een team bij Orion kwamen. In de loop der jaren kwamen daar de huidige vaste krachten bij, in 1970 Wim Besemer, 1976 Henk Beumer, 1977 Arend Hordijk en 1985 Dick Tankink. Daarnaast hebben allerlei min of meer bekende Orionleden in het team gespeeld, zoals Bouke Hellinga, Roel Booy, Joop Hulzink en René Wiggers.

In het begin werden ook nogal eens jonge spelers in het team geplaatst om te wennen aan het spelen bij de senioren. Dat waren o.a. Gerard Wesselink, Bob en Pim Raterink en Bas Bloem.

Het team startte als Heren 2 in de eerste klas. Daarin heeft het tm 1972 gespeeld. Daarna tm 1977 in de tweede klas en tot op heden in de derde klas waar ze nog een geducht woordje meespelen. In het seizoen 1984/85 werden ze op het nippertje (he-laas) geen kampioen.

De eerste jaren werd in Terborg gespeeld (Doetinchem had toen nog geen sporthal). Ooit heeft Joop Hess daar eens bij een opslag de kraan van de muur geslagen waardoor hij de halve hal onder water zette.

Vriendenclub

In de afgelopen 17 jaar is het team uitgegroeid tot een hechte vriendenclub waarvan de echtgenotes elkaar ook kennen en een zeer wezenlijk deel van het team vormen. Diverse keren is men al samen op stap geweest. Drie keer werd er geskiëd en 4x ergens in Nederland een weekendje doorgebracht. 11 April gaat het hele team uit eten ter viering van het jubileum.

Het grootste deel van de kosten wordt betaald uit de "piekenpot". Per gewonnen wedstrijd betaalt ieder f5,-- , bij gelijk spel f3,-- en bij verlies f1,-- per set. Er zijn zo de afgelopen jaren duizenden guldens gespaard.

Opmerkelijke zaken

Dit jaar wordt er nog een jubileum gevierd, als Jan Haring jarig is (27-8) zijn de spelers samen 400 jaar (46+42+42+41+41+39+39+37+36)

Het team draagt bij aan een gezonde maatschappij, het bestaat geheel uit niet-rokers. Sinds 1971 woont Jan Haring in Aalten en is al eens benaderd door BOVO. Het team laat hem echter niet los.

Het team speelt nog steeds het zelfde systeem als waarmee men begonnen is in 1969 dus oa met een midachter.

Ab Been.

copy vóór 1 juni

8 Maart speelde Heren 4 in Winterswijk zijn 400 ste wedstrijd. Reden om dat eens feestelijk te vieren, maar dan wel in eigen huis. Dat kon op 20 maart tegen Vios 2. Deze tegenstander had geen bezwaar tegen extra festiviteiten. Voor een pilsje (na afloop) kon alles. (Prima!) Na het poseren voor de groepsfoto werd fanatiek begonnen met de warming-up. / Op foto 2 zie je o.a. hoe Henk B. bezig is met inspelen.



Voor aanvang van de wedstrijd werden de jubilarissen toegesproken door Roel B. die hen namens Orion een rozijnenwegge (+roomboter) aanbood. 3

Ook de tegenstander vond het een felicitatie waard. 4

De wedstrijd zelf verliep gesmeerd. De eerste set werd gespeeld in dezelfde opstelling als waarmee in 1969 begonnen werd.

Opstelling: Piet Schoon
 Jan Haring
 Bob Wentink
 Wil Riemslag
 Joop Hess
 Frans Kamperman

Op de bank zaten:
 Wim Besemer
 Henk Beumer
 Arend Hordijk
 en diverse zeer meelevende supporters



De hele wedstrijd bleef men zeer geconcentreerd spelen, een en al aandacht voor de bal die komt. 5

Het team won met 3-0 dank zij o.a. een zeer stevig blok 6

Daarnaast heeft Wil R. nog steeds succes met zijn onverwachte molenwiek smash →

Setstanden waren 15-9, 15-10 en 15-13 (voor de statistiek). Aan deze "happening" werkten mee:
 Cor Karels 1ste scheidsrechter
 Nicó Arentsen 2e scheidsrechter
 Anton Centen en Jörgen Hofland; lijnrechters en Ab Been ceremoniemeester.

Heren 4 (of zoiets) op naar de 500 (of nog zo'n 5 jaar samen spelen)
 Sukses en nog veel volleybalplezier.



Ab Been

Jan Haring (nr.38): Heren 4? Meer dan een team!

Frans Kamperman (nr.37): Bij Heren 4 is alles mogelijk.

Piet Schoon (nr.32): Hop met dat been
Trek aan de kuiten.

Wil Riemslag (nr.34): Still going strong.

Joop Hess (nr.22): We lopen uit, het is voorjaar bij ons.

Wim Besemer(nr.2): Een vriendenvolleybalkring met een
fantastisch vrouwelijk schaduw team.



2

Arend Hordijk (nr.44): Met elke wedstrijd heb ik het idee dat ik in een jeugdkamp zit.

Bob Wentink (nr.44) : Eén spa, één jonge en acht bier,
Kortom Heren 4.

Dick Tankink (nr.71): Heren 4 en toch tien.

Henk Beumer (nr.25): Is de wedstrijd éénmaal binnen
Komt de coach "piekjies" innen.

3



Bedankt bestuur

Zeventien jaar, voor sommigen nog iets meer, voor een enkeling wat minder, samen volleyballen gaat je niet in je blauwe kleren zitten. Je beleeft dan heel wat met elkaar gedurende de vele honderden avonden samen. Je groeit zelfs wat naar elkaar toe en wanneer je bij elkaar bent is er meer dan de volgende of de vorige wedstrijd.

Met elkaar genieten we al jarenlang en nog steeds volop van opslag, pass, set-up en smash, maar ook van stop, rugdekking en blok. Samen vallen we aan en verdedigen we ook. Samen maken we er wat moois van, in ieder geval voor ons zelf, vaak ook voor het publiek en soms zelfs voor de tegenstander, die we niet kunnen missen.

Voor Orion is het een compliment dat wij al zo lang samenspelen en nog plezier hebben. Het zegt iets over de sfeer en de leiding van de vereniging. Juist bij deze vereniging voelen we ons thuis, omdat we gelegenheid krijgen onze eigen sfeer en teamgeest ongestoord gestalte te geven. Misschien zijn we de vereniging wel eens tot last geweest, hij is ons in ieder geval tot lust.

Daarom: Bedankt bestuur voor de ruimte die je ons geeft.

Bedankt bestuur voor de doorgaans goede trainers die je ons gaf.

Bedankt bestuur voor de plezierige trainingspartners in de vorm van teams die zich aan ons konden optrekken.

Bedankt ook voor de huldiging die ons ten deel viel bij de 400 ste wedstrijd.

We hopen nog geruime tijd van deze vereniging te mogen genieten en wanneer je ons nodig hebt, willen we best wat terug doen.

Wim, Joop, Henk, Piet, Wil, Frans, Jan, Arend, Bob en Dick.

