

Vuurwerk in Assen

Met grote regelmaat behaalde Orion de afgelopen jaren het ene nationale kampioenschap na het andere bij de jeugd. Ook dit seizoen is het weer raak en bewijst Orion opnieuw dat de jeugdafdeling tot de allersterkste behoort in ons land. Niet alleen de verdienste van de mensen in het veld, maar zeker ook van de trainers, coaches en de bestuursleden van de jeugdafdeling.

De meisjes junioren reisden op 4 januari naar Assen.

§Morgens vroeg om 7 uur waren we allemaal present om te vertrekken naar Assen. Door de slechte weersomstandigheden duurde de reis langer dan de geplande 2 uur. Het werd nu 2 uur en 3 kwartier. Moe en stijf van het zitten in de auto, werd snel omgekleed en warm gelopen.

Onze eerste wedstrijd was gepland om 10 uur en we arriveerden pas om kwart voor tien.

Het warm lopen heeft ons erg goed gedaan. In onze poule wonnen we al de drie wedstrijden met 2 sets en werden eerste in de poule. Deze plaats gaf recht op een plaats in de finale poule.

Ook Havoc, ATC en Argus kwamen in de finale. Onze eerste wedstrijd tegen Havoc wonnen we en ATC de getipte kampioen was de volgende .

In deze wedstrijden hadden onze supporters het moeilijk. Onze supporters zaten precies tussen die van Argus en ATC. Maar te horen waren de onze. Deze wedstrijd wonnen we duidelijk. Dus onze taak was nu: Een set winnen van Argus, onze laatste tegenstander. Maar wat ging dat moeilijk. De eerste set wonnen we uiteindelijk met 16 - 14, dus waren we kampioen. Alleen pikten we de tweede set ook nog.

Nu konden we naar huis terug. Onder weg werd in Zwolle nog even gestopt om aan te sterken.

Bij aankomst in de sporthal in Doetinchem, om 11 uur 's avonds, werden we verwelkomd door het bestuur en weer onze supporters. Eén supporter had zelfs nog vuurwerk bewaard.

W'n hartelijk welkom hadden we niet verwacht, zeker zo laat nog. Na een welkomwoord door de voorzitter, kregen we namens Mepal 3 wijnglazen aangeboden. Daarna nog gezellig nagepraat en geborreld. Ook de Gelderlander en de Graafschapbode waren er. Daarna moe maar voldaan naar huis.

Hartelijk dank nog aan team, coach, supporters en bestuur.

Groetjes,
een fan.