

## 'Raterink is Orion is volleybal'

**O**oit stond de kop boven dit artikel boven een verhaal in De Gelderlander over de succesvolle volleybalclub Orion, met daaronder een foto van Pim Raterink en zijn zussen. In dit (gouden) jubileumjaar 'vraagt' een bijzondere sportfamilie om een vervolg op het artikel over vijftig jaar Orion (Kronyck nr 170, blz. 46 - 48).

---

Co Roording

**R**oel Raterink en Lucy Spiekman vonden elkaar op dezelfde plek. Niet óp De Krim, maar ín De Krim (Overijssel) werd Roel Raterink geboren. Zijn ouders verdienden hun inkomen in een café-restaurant. De jongen kon goed leren, ging dus naar de hbs en beoefende in zijn jeugd de voetbal-sport. Geboren in 1927, werd hij uitgezonden naar Indië. Na zijn terugkeer in het vaderland studeerde Roel aan de academie voor lichamelijke opvoeding te Groningen en werd dusdoende 'gymleraar'.

**HUWELIJK** Lucy Spiekman stamde ook van De Krim (\*1929). Zij deed aan volleybal en studeerde na de ULO heilgymnastiek en massage. Dorpsmeisje en dorpsjongen vonden elkaar, ze trouwden in 1954. Roel gaf zijn eerste gymlessen in Dedemsvaart, daarna in Zwolle. In 1955 werd de tweeling, Loekie en Margot, in Zwolle geboren, twee jaar later in Dedemsvaart Pim, weer in Zwolle Bob (\*1959). De familie Raterink belandde rond 1960 in Doetinchem, omdat Roel een baan kreeg op twee ulo's, de openbare aan de Schaepmanlaan en de christelijke aan de Mackaylaan. In 1968 fuseerden het gemeentelijk lyceum en de openbare ulo. Roel Raterink was daarna één van de gymleraren van de GSGD. Lucy die goed kon 'regelen', fungeerde als huisvrouw en moeder,



Roel Raterink



Lucy Raterink-Spiekman

was daarnaast een aantal uren per week werkzaam als heilgymnaste en masseuse, in haar eigen woning maar ook in 'de Springplank' in Den Ooiman, de Beiers aandoende villa in De Wrangle.

**BIJ ORION** Gymleraar Raterink was in de overblijvende vrije tijd ook met sport bezig, maar vooral in bestuurlijke zin. Zoon Pim meent te weten dat zijn vader eerst het nodige heeft betekend voor gymnastiekvereniging DGV, maar dat al spoedig DVC, de eerste volleybalclub (\*1956) die niet verbonden was met een school, een beroep op hem deed. Tot de fusie van 1969 met Phoenix '68 was hij voorzitter, dus nauw betrokken bij de 'geboorte' van Orion. Roel hanteerde de voorzittershamer tot 1975. In de loop van zijn

### Landskampioen 2019

Zondag 12 mei werd Orion landskampioen 2019. In een verhitte strijd in Groningen, waarbij het eindresultaat pas op het allerlaatst bekend werd, wist de Doetinchemse ploeg te overwinnen. Een prachtig besluit van het seizoen 2019, waarin de club ook het vijftigjarig jubileum mag vieren. Chapeau!

periode bereikte Dames 1 de eredivisie en begon Heren 1 aan zijn opmars. En Lucy? Zij verleende hand- en spandiensten bij Orion, verzorgde enige tijd het damesteam en verkocht kaartjes in de tijd dat steeds meer sportminnaars op zaterdagmiddag de weg vonden naar Sporthal Rozengaarde.

Roel Raterink was een bekwaam voorzitter, goed in de omgang, anderen overtuigend met argumenten. Vanaf 1975 kon de gymleraar het wat kalmer aan gaan doen. Moest ook wel, want zijn hart was niet helemaal in orde. Plotseling overleed Roel Raterink in 1984 in hun boerderijtje in Varssel. Lucy Raterink werd ook niet heel oud: zij verloor in 1993 de strijd tegen kanker.

**DE TWEELING** Het leven van de meisjes Loekie en Margot Raterink verliep in de eerste achttien jaren gelijk, althans zo komt dat over op een buitenstaander. Ze maakten als kleuters de verhuizing mee naar Doetinchem, bezochten er de lagere school, daarna de GSGD, die zij in 1973 verlieten met het diploma gymnasium op zak. Ze deden aan sport, natuurlijk. Margot vertelt dat ze vanaf hun elfde speelden bij Orion, hoe het schoolteam van de GSGD meestreed om het schoolvolleybalkampioenschap, herinnert zich het sportreisje naar Israël, onder leiding van Roel en Lucy! Beiden gingen studeren op een alo: Loekie in Groningen, Margot in Den Haag. Ze traden in de voetsporen van hun vader, verwierven de lesbevoegdheid voor lichamelijke opvoeding, maar de topsportbeoefening bij de club en het

nationaal team eiste wel veel tijd op! Een 'volle baan', voor de klas, in de zaal en op het veld, dat kan toch haast niet mogelijk zijn geweest? Loekie vermeldt haar jarenlange lidmaatschap van Orion, daarna het volleyballen in Luzern en Lausanne. Ze speelde negentig keer in het nationaal damesteam. (Werd viermaal landskampioen van Zwitserland!) Margot voegt toe: ze speelde (samen met Loekie) in het Nederlands jeugdteam, er was een reisje naar Polen, wedstrijden tegen Vasas in Boedapest, een reis met een studententeam naar de Universiade in Mexico (die toch niet doorging). Zijzelf speelde in ongeveer twintig interlands. Een hoogtepunt in beider sportleven was vanzelfsprekend de promotie van Dames 1 in 1974.

**IN BINNEN- EN BUITENLAND** Frits Heijink richtte in 1953 het bedrijf Rensa op. Het is nog steeds een familiebedrijf, een internationale groot-handel in verwarming en ventilatie. Het hoofdkantoor bevindt zich momenteel in Didam, het Doetinchemse onderdeel was jaren gevestigd aan de Plakhorstweg, thans aan de Nijverheidsweg. Zoon Erik, net als het bedrijf geboren in 1953, genoot voortgezet onderwijs aan het gemeentelijk lyceum/GSGD. Het hbs-diploma verleende hem toegang tot de studie economie in Rotterdam. Hij beoefende de handbalsport (in het schoolteam en bij De Gazellen, toen een bolwerk in die discipline) en hij voetbalde. Of hij ook volleybalde? Zou best kunnen, want hij leerde Margot Raterink kennen! Korte tijd was de zakenman in spe manager van Heren 1, hij noemt als hoogtepunt de wedstrijd tegen Panini Modena. En verder beleefde hij met de Raterinks de ups en downs van Orion. O ja, vader Frits sponsorde de club!

In de jaren 1980-1988 werkte Erik in Italië en Spanje, alvorens zijn vader op te volgen als eigenaar/directeur van Rensa. Dus Margot woonde acht jaar in het buitenland. Hun drie kinderen werden geboren in 1983, 1986 en 1987. Oudere lezer, herinnert u zich nog het sonore stemgeluid van George de Jong, speler van Heren 1? De in Friesland geboren 'Tukker' (Almelo) benutte



Heren 1 Achterste rij: Peter Murphy (trainer), J. Jacobs, George de Jong, Norbert Meijer, Gerard Wesselink, Erik Heijink (manager). Voorste rij: Bert Broens (verzorer), Bob Raterink, Koos Mendels, Pim Raterink, Fred Wellink.

zijn diploma hbs-b om te gaan studeren aan de alo in Groningen, net als Loekie Raterink. In de VS behaalde hij het getuigschrift sportmanagement. George volleybalde bij Lycurgus (Groningen), bij Orion, daarna in Zürich. (Hij werd vier keer kampioen van Zwitserland.) In Aigle werden hun beide zonen geboren. Hij beleefde de topjaren van Orion en speelde dertig maal in het nationaal team. Na terugkeer in Nederland vervulde/vervult George taken als sportbestuurder, adviseur, onder andere bij De Graafschap. Hij en Loekie wonen op een steenworp afstand van De Vijverberg! (Als één van de weinige 'Raterinks' noemt George de Jong wél een door hem vereerde sportheld: Mohammed Ali!)

**PIM EN JACQUELINE** Pim Raterink werd in 1957 geboren in Dedemsvaart. Als havoleerling (op de GSGD), was zijn ambitie nog helemaal gericht op het voetbal. Na begonnen te zijn bij v.v. Doetinchem, speelde hij tot zijn zeventiende

zelfs in het A-elftal van De Graafschap. Maar toen volgde de switch naar volleybal, naar Orion. Van 1976 tot 1992 was hij speler van Heren 1, als spelverdeler de man waarom het draaide, ook in het nationaal team.

Hij studeerde op de alo in Groningen en trad dus in de voetsporen van zijn vader: gymleraar, hetgeen hij in tegenstelling tot zijn zussen en zwager George nog steeds is. In 1985 volgde hij Guus Hiddink op aan het vso, hij is dus nu ruim dertig jaar als docent bewegingsonderwijs verbonden aan Prakticon, school voor praktijkonderwijs. Op deze school zitten geen studieballen, maar kinderen die wat willen en moeten dóen, zich voorbereiden op eenvoudige, praktische beroepen. In de gymlessen gaat het om sociale vaardigheden, relaties met anderen, veiligheid en... om hen aan het sporten te krijgen!

Pim Raterink heeft een gigantisch aantal wedstrijden gespeeld voor Heren 1, en maar liefst zo'n 150 keer voor het nationaal team. De ver-

loren wedstrijd tegen Starlift/Corbulo in 1982 voor 3.000 enthousiaste én teleurgestelde toeschouwers was voor hem hoogte- en dieptepunt tegelijk.

Jacqueline Schimmel is een geboren Doetinchemse (\*1961). Na de lagere school werd ze leerlinge van de PCSGD, nu Ulenhof College geheten. Met het mavodiploma ging ze naar de KLOS, ook wel aangeduid als de 'kleuterkweek'. Tot op de huidige dag is ze lerares op CBS De Haven, zij het niet meer voor vijf dagen in de week. Bij Orion werd ze één van de dragende krachten van Dames 1. Net als haar latere echtgenoot speelde ze zo'n 150 interlands. Voor haar was natuurlijk het landskampioenschap van 1984 de absolute topper, met daarbij de bekerwinst!

**BOB EN PETRA** Bob Raterink, de jongste van de vier, verwierf op de GSGD zijn havodiploma, waarna hij zich bekwamde tot fysiotherapeut en manueel therapeut. Hij werkt thans als zodanig in een eigen instituut in Doetinchem.

Sportman? Zeker, hij noemt zeven (!) door hem beoefende sporten, vooral voetbal (bij v.v. Doetinchem) en volleybal, jarenlang bij Orion en bij een Zwitserse club. (Van 1982 tot 1986 werkte hij in het Alpenland als fysiotherapeut.) Bob herinnert zich dat hij in 1982 door Peter Murphy na een heel goede vierde set niet werd opgesteld in de vijfde, en dat ze verloren! Waarom verving Murphy hem? De trainer nam het hem kwalijk dat hij in het pauzetje een interviewtje had toegestaan aan een radioreporter! Geweldig noemt hij de opmars



Loekie, Pim, Margot



Jacqueline Schimmel in actie

van Orion, hoe de club een machtig volleybalbolwerk werd en hij releveert de grote rol van vader Roel. Voor hemzelf was de promotie van zijn club Luzern -hij was toen speler/trainer- naar de hoogste klasse een hoogtepunt.

Petra Tersteeg, geboren in Keijsburg, maar opgegroeid in Netterden, volgde de opleiding tot verpleegkundige en is tot op heden werkzaam in de thuiszorg. Neen, zij volleybalde niet, maar werd toch prima geaccepteerd in de familie Raterink! Ze maakte dat natuurlijk meer dan goed door trouw supporter te zijn van Bob, zowel in Doetinchem als in Zwitserland. Petra beoefende/beoefent zes sporten, noemt hockeyclub DHC en tennisvereniging de Sprong. Op de fiets bedwong ze ooit de Stelviopas, een van de hoogste verharde bergpassen in de Alpen.

**DE DERDE GENERATIE** Het beschrijven van de levensloop van de drie kinderen van Margot Raterink en Erik Heijink vraagt om 'aanhalings-tekens'. Ze zijn in het buitenland geboren, Rik in



Zwaluwen dames 7. Onderste rij tweede van links Vivien, derde van rechts Charlot

Italië, Tim en Jodie in Spanje. Over de tijd na de repatriëring in 1988 vertelt Margot: "Toen ging ik spelen in Dames 3 van Orion. De kinderen gingen mee naar de wedstrijden van het eerste. Achter schermen in Rozengarde... speelden zij voetbal!" Na de basisschool bezochten de spruiten de GSGD en behaalden de diploma's vwo en havo, respectievelijk één en twee keer. En daarna kwam de HAN in hun leven (Hogeschool Arnhem - Nijmegen): Rik studeerde: 'commerciële economie', Tim 'sport en management', Jodie 'recht'.

Nog belangrijker is ongetwijfeld hun tot op heden bestaande werkverband met Rensa, het bedrijf van hun vader. Rik werkt in het managementteam van Gévierdales, Tim bij een ander onderdeel van Rensa in Worms, Jodie op de marketingafdeling van het bedrijf.

Doen ze aan sport? Vanzelfsprekend! Voetbal speelden ze alle drie bij DZC'68 in het eerste elftal. Jodie (meisje) mocht in jongensteams meespelen; ze kwam na DZC uit voor Varsseveld en RKHV (Huissen). Aan Tim werd gevraagd bij de

jeugd van De Graafschap te komen spelen, maar hij ging op dit verzoek niet in. Aan tennis deden/doen beide mannen bij TC Zuid. Het hele gezin houdt van golf, tennis en skiën.

Het tweede drietal wordt gevormd door Vivien, Charlot en Jur, de kinderen van Bob en Petra. Geboren in Doetinchem, in 1991, 1992 en 1995, diploma's behaald op het Rietveld Lyceum: vwo, vwo en havo. Vivien studeerde: 'rechten' in Utrecht en werkt als juriste, Charlot in Tilburg 'personeelwetenschappen' en 'human resource', werkzaam als consultant, Jur op de HAN: 'toegepaste psychologie', én hij is daar gebleven, is er actief als trainer en coach.

Echte sportmensen, alle drie, maar volleyballen deden ze maar kort. Vivien en Charlot zijn verknocht aan hockey, ze speelden bij DHC, bij de Utrechtse studentenclub en nu bij Zwaluwen. ook in de Domstad. Vivien ziet als haar grootste succes het kampioenschap van Dames 7 in 2018. Charlot: "Ik scoorde in mijn eerste wedstrijd in Dames 1 van DHC." Jur hockeyde/hockeyt bij



Familie Raterink. Achterste rij: George, Jacqueline, Petra en Bob. Voorste rij Pim, Loekie, Margot en Erik.

DHC en Apeliotes in Nijmegen : "In mijn eerste jaar kampioen ; mijn assist leidde tot de winnende goal!" Als meest door haar bewonderde sportfiguur noemt Charlot: "Bob Raterink"!

**VIJF VOETBALLENDE NEVEN** De bekendste 'Raterinks' heten De Jong! In het Zwitserse Aigle werden Siem (\*1989) en Luuk(\*1990) geboren, in de tijd dat Loekie en George daar werkten en topvolleybal speelden. Na de repatriëring naar Doetinchem gingen de jongens naar School Hogenkamp en vervolgens naar het Rietveld Lyceum. Voetballen deden ze van jongsaf aan, bij voorbeeld op het schoolplein, tot treurnis van de kleintjes en de meester! Het vwo-diploma hadden ze nooit nodig, want ze werden profvoetballer. Dit werd hun route: DZC'68, De Graafschap, daarna speelde Siem bij Ajax (tweemaal), Newcastle United, thans voetbalt hij in Sydney. De weg van Luuk: FC Twente, Borussia MG, PSV. Siem en

Luuk werden beiden aanvoerder van hun ploeg, vier keer kampioen van Nederland en internationaal: Siem zesmaal, Luuk zestien keer. (Met inbegrip van die paar minuten in de verloren wedstrijd tegen Duitsland!)

De eersteling van Pim en Jacqueline is Remy, geboren in 1991 in Doetinchem. Hij behaalde op het Ulenhof College het havodiploma, volgde de opleiding fysiotherapie, maar voltooide die niet. Hij werkt momenteel bij Active Living, een bedrijf dat bij grote ondernemingen gezondheidstesten afneemt. Vanaf zijn achtste speelde Remy bij DZC'68, bereikte op zijn zeventiende het eerste elftal. Hij bleek een talent en kwam daardoor terecht bij de 'beloften' van De Graafschap. Er volgde een fraaie carrière in de top van het amateurvoetbal: HSC'21 uit Haaksbergen, DOVO uit Veenendaal, De Treffers uit Groesbeek, nu DFS, een zaterdaghoofdklasser uit Opheusden in de Betuwe. (Remy speelde ook tennis.)

